

Πριν απο τρία χρόνια το ΔΣ του συλλόγου των απανταχού Λευκιωτών όρισε την τελευταία Κυριακή των Απόκρεω σαν ημέρα μνημοσύνου των νεκρών καταγομένων εκ Λευκού συγχωριανών.

Με σκοπό λοιπόν να παρευρεθώ στο συγκεκριμένο μνημόσυνο ήρθα από την Αθήνα το Σάββατο 21/2/2015 το απόγευμα και μαθαίνω στο εστιατόριο ότι είχε διαδοθεί οτι την επομένη «ποιός στη χάρη σας» στην εκκλησία θα Ιερουργήσει ο Επίσκοπος !

Πράγματι την επομένη το πρωί (ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2/2015) στην εκκλησία λίγο το εκκλησίασμα αλλά εκεί Ιερουργούσε ο Επίσκοπος με συνοδεία τέσσερις πρεσβυτέρους, ένα διάκονο, φυσικά τον πρεσβύτερο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, δύο ιεροψάλτες και μερικούς προσκεκλημένους.

Στο εκκλησίασμα δεν υπήρχε κανένα από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου. (1^ο λάθος).

Η Ιεουργία προχώρησε κανονικά μέχρι την ώρα που ήρθε η ώρα της κατήχησης από τον Επίσκοπο ο οποίος βάλθηκε να διορθώσει τα κακώς κείμενα για τις διασκεδάσεις που δεν αρμόζουν σε Χριστιανούς μέσω ειδωλολατρικών εορτασμών. (βλέπε Κούλουμα) (2^ο λάθος)

Στη συνέχεια ήρθε η ώρα του μνημοσύνου. Εδώ ο καλός μας ο Ιερέας της εκκλησίας «διετάχθη να ξεχάσει» το βιβλίο με τα ονόματα των νεκρών συγχωριανών και να διαβαστούν μόνο ονόματα πρόσφατα αποδημησάντων. Επειδή τέτοιο κατάλογο δεν μπόρεσαν να πάρουν ο διάκονος (ακόλουθος του Επισκόπου) «βρήκε» σε ένα πρόσφορο, που είχε δώσει ένας συγχωριανός για τον παπά, «δέκα ονόματα» τα οποία και διάβασαν για το μνημόσυνο. (3^ο λάθος).

Το μνημόσυνο τελείωσε. Ακολούθησε όμως η τελετή απονομής τίτλου Πρωτοπρεσβυτέρου στον συνταξιούχο Πρεσβύτερο Ιωάννη που εκτελούσε χρέη πρεσβυτέρου σε εκκλησία στην Καλλιθέα. Εκρίθη από το εκκλησίασμα «ΑΞΙΟΣ». Μήπως όμως ήταν το 4^ο λάθος ?. Οχι πως δεν το αξίζει αλλά μήπως θα ήταν πιο σωστό να

τον κρίνει το δικό του εκκλησίασμα στην δική του ενορία?

Νίκος Δόλκας.